

Parochiecontact



**H. Rosa van
Limaparochie Sibbe**

Sibberkerkstraat 42

Pastoor C. Dieteren:

Hoogbeek 23

6305 BH Schin op Geul

Tel. 043-4591233

Dringend: 06-12413034

Kapelaan Jijomon:

Tel. 06-34077860

Rekeningen parochie:

NL83 RABO 0131800027

(betaalrekening)

NL35 RABO 0147310415

(gezins- en kerkenbijdrage)

t.n.v. RK Kerk H. Rosa de Lima

Misintenties:

opgeven in de sacristie

na de HH. Missen, of via

brievenbus

Sibberkerkstraat 42.

Kopij aanleveren vóór de

20^e van deze maand:

info@kerksibbeijzeren.nl

Tarieven:

Door de week: € 15,00

Zon- & feestdgn: € 30,00

MAART '24

Soberheid, solidariteit, spiritualiteit

In de Bijbel wordt er vaker over het vasten gesproken. Ook Jezus spreekt erover. Hij onderwijst in zijn beroemde Bergrede over de houding van waaruit je vast. Hij roept hierin op het vasten niet als een soort eigen prestatie te zien. En zeker niet het vasten misbruiken om anderen te tonen hoe goed jij wel niet bent.

Nee, Jezus spreekt over het vasten in het verborgene, nooit voor het oog van de mensen, maar voor het oog van God die in het verborgene ziet.

Het gaat ook hierbij niet om het uiterlijke, maar het uiterlijke moet de uiting zijn van het innerlijke.

Dat geldt evenzeer voor de andere twee pijlers van de vastentijd: het bidden en het geven van aalmoezen

De Heilige Augustinus schreef reeds 15 eeuwen geleden: "Het doen van gerechtigheid en het bidden geven het vasten vleugels."

Maar ook het omgekeerde geldt: Vasten geeft nieuwe inhoud aan je omgang met God en aan je omgang met anderen.

Nu kun je echter deze drie woorden vasten, aalmoezen geven en het bidden, moderner en misschien wel inhoudsvoller te vertalen met: de drie S-en van:

soberheid, solidariteit en spiritualiteit.

Ze horen volgens Jezus onlosmakelijk bij elkaar: soberheid, solidariteit en spiritualiteit.

Deze verbondenheid komt misschien nog wel het best tot uitdrukking in de, wat wij van oudsher noemen, werken van barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid, welke je anno 2024 prima kunt vertalen in het volgen van rechtvaardige economische regels, in een duurzaam gebruik van grondstoffen en in eerbied en respect voor al wat leeft.

Jezus beroemdste woorden zou je dan ook kunnen interpreteren als:

‘Ik was slachtoffer van economische uitbuiting, van klimaatverandering en van milieuvervuiling en jullie hebben niets voor mij ondernomen.

Ik had honger, maar jullie waren alleen maar bezig met het maken van nog meer winst.

Ik had dorst, maar jullie dachten alleen maar aan jullie eigen welvaart.

Ik was vreemdeling, moest met mijn gezin vluchten, weg van mijn geboortegrond, maar jullie sloten jullie grenzen.

Ik was naakt, had geen dak boven mijn hoofd, maar jullie lieten mij in de kou staan.’

De vastentijd en de daaraan gekoppelde vastenactie is een uitnodiging ons te bezinnen op de vraag hoe wij de drie pijlers van de vastentijd: soberheid, solidariteit en spiritualiteit, zich concreet uitend in werken van barmhartigheid, gestalte kunnen geven.

Vasten is bidden om geloof, hoop, kracht en bemoediging om vanuit een juiste gezindheid solidair te zijn met de medemens dichtbij, ver weg.

Wij geloven immers dat het leven ons geven is om er iets goeds mee te doen. Goed is wat de menswaardigheid en de menslievendheid dient.

Goed is wat alle leven op aarde dient, eerbiedigt, respecteert en in zijn waarde laat.

Het zijn juist deze begrippen die, in onze vaak onverschillig geworden maatschappij, onder druk komen te staan.

Daarom is het samen beleven van deze Vastentijd juist ook in onze huidige samenleving van zo’n groot belang.

Soberheid, solidariteit en spiritualiteit.

Een zinvolle Vastentijd u allen toegewenst.

Pastoor Constantijn Dieteren

VIERINGEN EN INTENTIES:

ZONDAG 3 MAART: *III^e zondag van de veertigdagentijd*

Ev: Joh.2,13-25

Gezinsviering waarin de kinderen die dit jaar in de kerk van Sibbe hun eerste

H. Communie zullen ontvangen zich zullen voorstellen.

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Jrd. Jac Moonen

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door de communicanten.

ZATERDAG 9 MAART: *IV^e zondag van de veertigdagentijd*
Zondag Laetare/Halfvasten

Ev: Joh.3,14-21

18.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck

ZATERDAG 16 MAART: *V^e zondag van de veertigdagentijd*

Ev: Joh.12,20-33

18.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck
Jrd. Jef van Can

ZATERDAG 23 MAART:

Ev: Mc.11,1-10

*Palm-/Passiezondag. Begin van de Goede Week,
waarin we het lijden van de Heer gedenken.*

Gezinsviering waarbij de kinderen met hun eigengemaakte Palmpasenstokken naar de kerk komen om deze samen met de palmtakken te laten zegenen.

18.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck
Annie Weusten-Ubachs

Begin van het Paastridium

DONDERDAG 28 MAART: *Witte Donderdag*

Ev: Joh.13,1-15

*Herdenking van het Laatste Avondmaal.
Dag van de instelling van de H. Eucharistie,
het Sacrament van het Priesterschap en
het gebod van de naastenliefde.*

19.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck

Aansluitend aan de H. Mis is er korte gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament.

VRIJDAG 29 MAART: ***Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)***

Herdenking van het lijden en sterven van Jezus

15.00: GELEGENHEID TOT HET GEZAMENLIJK BIDDEN VAN DE KRUISWEG.

Aan de hand van de 14 schilderijen, de kruiswegstaties, in onze kerk overwegen wij het lijden en sterven van Jezus.

Begin van de Paastijd

PAASZATERDAG 30 MAART: *HET HOOGFEEST VAN PASEN.*

Ev: Mc.16,1-7

DE VERRIJZENIS VAN JEZUS.

DE PLECHTIGE PAASWAKE.

Van dood naar leven, van donker naar licht.

Zegening van het Paasvuur, ontsteken van de Paaskaars en het wijden van het Paaswater.

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZONDAG 31 MAART: **HOOGFEEST VAN PASEN**

Géén H. Mis.

MAANDAG 1 APRIL: *2^e Paasdag. Onder het octaaf van Pasen.*

Ev: Mt.28, 8-15

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Zangvereniging Eendracht.



Zangvereniging Eendracht SIBBE-IJZEREN

Kienen

Op zaterdag 9 maart organiseert **Zangvereniging Eendracht Sibbe-IJzeren** haar jaarlijkse kienavond met mooie prijzen.

Dit vindt plaats in Café a/d Kirk, Sibberkerkstraat 46 te Sibbe.

De aanvang van de kienavond is om **19.30 uur**.

Een dubbele serie kost € 10,00

Een serie kost € 5,00

Een losse kaart kost € 1,00

Vieringen in de Goede Week en Pasen
Valkenburg - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe

Onderstaand een overzicht van de vieringen in de Goede Week en Pasen in de vier kerken van onze parochiefederatie.



	Valkenburg Centrum	Oud Valkenburg	Schin op Geul	Sibbe-IJzeren
Palmzaterdag 23 maart		19.15 u H. Mis met palmwijding		18.00u Gezinsviering met palmpasen stokken en palmwijding
Palmzondag 24 maart	11.30 u H. Mis met palmpasen stokken en palmwijding		10.00 u H. Mis met palmpasen stokken en palmwijding	
Witte Donderdag 28 maart	19.00 u H. Mis			19.00 u H. Mis
Goede Vrijdag 29 maart	15.00 u Kruisweg	14.00u wandeling en Goede Vrijdag- viering (Kluis)	15.00 u Kruisweg	15.00 u Kruisweg
Paaszaterdag 30 maart	19.00 u Paasvigilie	21.00 u Paasvigilie	19.30 u Paasvigilie	18.00 u Paasvigilie
Paaszondag 31 maart	11.30u H. Mis		10.00 u H. Mis	
2^e Paasdag 1 april	11.30 u H. Mis	10.00 u H. Mis	10.00 u Woco	10.00 u H. Mis

ONZE COMMUNICANTEN



Kylian Kools

Tuur Crijnen

Eline Dresen

Anna Hoonings

Stella Dresen

Fien de Weerd

Esmee Verhoef

Dez Roex

Riv Roex

Olivia Moonen

Wij stellen ons voor in de H. Mis op zondag 3 maart om 10.00 uur.

Op zondag 19 mei om 10.30 uur doen wij onze eerste Heilige Communie onder het thema

Groeien en Bloeien.

Wij vieren dan dat wij als bloesemknoppen mogen groeien en met Jezus mogen opbloeien tot mooie bloemen en zo een kleurrijke toekomst tegemoet gaan.



SAMEN OP WEG NAAR DE KRUISWEG

Wandeling & Goede Vrijdag-viering bij de Kluis op de Schaelsberg

Door de ontluikende natuur op de Schaelsberg,
willen we op Goede Vrijdag (29 maart 2024)
vanaf de kerk in Oud Valkenburg, via de Drie Beeldjes,
op weg gaan naar de Kruisweg bij de Kluis.

Om daar, op die eeuwenoude plek, bij de 14 kruiswegstaties en het lege graf,
vanaf 15.00u samen te luisteren naar het Stabat Mater en
het lijdensverhaal van Christus.

We verzamelen vanaf 13.45u in de kerk en vertrekken om 14.15u.

We nodigen iedereen uit om met ons mee te wandelen,
alle inwoners en bezoekers van Valkenburg en omstreken zijn welkom,
in het bijzonder alle parochianen van de Federatie Parochies.

Samen op weg om te verbinden met de bijzondere
natuur, cultuurhistorie en religieuze ankers in onze omgeving
en met de boodschap van hoop en vrede in het lijden van Jezus Christus.

Pastoor Dieteren, Kapelaan Jijo,
PAC Parochie H. Johannes de Doper.



- *De Kluis is open.*
- *Wie niet meewandelt, maar wel aan wil sluiten bij de Goede Vrijdag viering, kan vanaf Walem de auto parkeren bij de parkeerplaats boven bij de Kluis.*
- *Bij slecht weer blijven we in de Kerk van Oud Valkenburg voor een Goede Vrijdagviering.*
- *Vooraf en na afloop kunt U zelf iets drinken in B&B Hotel Het Gerendal, tegenover de kerk.*



Aankomende activiteiten:

- 9 maart Kienavond (Zangvereniging Eendracht)
Café aan de Kirk
Aanvang: 19.30 uur
- 14 maart “Mag ik jullie mijn school laten zien?”
Basisschool Heilig Hart
Aanvang: 13.45 uur tot 15.00 uur

“Mag ik jullie mijn school laten zien?”



Donderdag 14 maart 2024
van 13.45 tot 15.00 uur



Kinderen en team
BASISSCHOOL HEILIG HART

Wil je alvast meer weten over onze school?
Ga naar www.bs-sibbe.nl of op FB: Basisschool H.Hart Sibbe.

- 29 maart Samen op weg naar de Kruisweg
Van Kerk Oud Valkenburg naar Schaelsberg
Aanvang: 13.45 uur verzamelen