

Parochiecontact

**H. Rosa van
Limaparochie Sibbe**

Sibberkerkstraat 42

Pastoor C. Dieteren:

Hoogbeek 23

6305 BH Schin op Geul

Tel. 043-4591233

Dringend: 06-12413034

Kapelaan Jijomon:

Tel. 06-34077860

Rekeningen parochie:

NL83 RABO 0131800027

(betaalrekening)

NL35 RABO 0147310415

(gezins- en kerkenbijdrage)

t.n.v. RK Kerk H. Rosa de Lima

Misintenties:

opgeven in de sacristie
na de HH. Missen, of via
brievenbus

Sibberkerkstraat 42.

Kopij aanleveren vóór de
20^e van deze maand:

info@kerksibbeijzeren.nl

Tarieven:

Door de week: € 15,00

Zon- & feestdgn: € 30,00

APRIL '24

Pasen

De indringendste vragen die de mens stellen kan, zijn de vragen naar de zin van het leven, de zin van de dood, vragen omtrent een leven na de dood.

Het is een opvallend verschijnsel van onze tijd dat onze samenleving zo gericht is op alles wat jong en vitaal is, dat we alles wat te maken heeft met de dood als het ware uit het leven willen bannen. En dat terwijl we allemaal, vroeg of laat, geconfronteerd worden met het gegeven van de dood.

In onze materialistische, consumptiegerichte maatschappij, waarin we omgeven zijn door machines en computers, staat men vaak sceptisch t.o.v. elk antwoord dat gegeven wordt op vragen naar een leven na de dood.

“Wat ik niet kan zien, wat niet wetenschappelijk te bewijzen is, daarin geloof ik niet.”

Denken we t.o.v. de dood, niet te veel aan het lichamelijke, het biologische, dat vergaat en hebben we daardoor niet te weinig oog voor het wezenlijke van de mens?

Want de mens is toch meer dan alleen het lichamelijke. Een mens kent toch ook: hoop, liefde, trouw, vertrouwen, geloof, gevoelens, die je niet kunt zien. Zonder dat we het kunnen zien, weten en ervaren we daarmee dat ieder mens een innerlijk, een ziel heeft. Als het

lichaam van een mens vergaat, wil dat toch niet zeggen dat ook het innerlijk, de ziel van de mens vergaat?

In alle culturen, vaak onafhankelijk van elkaar ontstaan, leeft een diepgeworteld geloof in een voortleven van de mens. Wie zijn wij dan om laconiek te zeggen:

“Het lichaam vergaat en dus is er niets meer na de dood, er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de dood.”

Maar dat is gewoon niet waar. Jezus zelf is opgestaan uit de dood. Want juist met Pasen vieren wij dat er wel iemand uit de dood is teruggekeerd om ons het bewijs te leveren van het eeuwige leven: Jezus. Die van zichzelf gezegd heeft: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Geloof jij dit?”

Pastoor Constantijn Dieteren

VIERINGEN EN INTENTIES:

MAANDAG 1 APRIL: 2^e Paasdag. Onder het octaaf van Pasen. Ev: Mt.28, 8-15

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Frans Schreurs

Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Zangvereniging Eendracht.

ZONDAG 7 APRIL: Tweede zondag van Pasen. BELOKEN PASEN. Ev: Joh.20,19-31

Zondag van de GODDELIJKE BARMHARTIGHEID.

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Jrd. ouders Smitsmans-Velraeds

Jrd. Reinier en Maria Heuts-Heynen

Jrd. Maria Brouwers

Jrd. Ber Brouwers

ZATERDAG 13 APRIL: Derde zondag van Pasen.

Ev: Lc.24,35-48

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZATERDAG 20 APRIL: *Vierde zondag van Pasen.*
Roepingenzondag.

Ev: Joh.10,11-18

18.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck
Jrd. Rudi Franssen

ZATERDAG 27 APRIL: *Vijfde zondag van Pasen.*
Koningsdag, H Petrus Canisius

Ev: Joh.15,1-8

18.00: H. Mis ter intentie van:
Sjir Spronck
ZWD. Jan Crapels

Wij gedenken...

De heer Leon Beijers, weduwnaar van Maria Last, uit de Hemelrijkstraat.

Hij overleed op 5 maart 2024 in de leeftijd van 89 jaar.

Opdat hij moge rusten in Gods vrede.

De heer Jan Crapels, echtgenoot van Margriet Defauwes, uit de Sibberkerkstraat.

Hij overleed op 14 maart 2024 in de leeftijd van 75 jaar.

Opdat hij moge rusten in Gods vrede.



rogerpinckers
tuin|dier|streek

Dorpstraat 73 - Sibbe -T 043-6015595
info@rogerpinckers.nl
www.rogerpinckers.nl

biedt een uitgebreid assortiment aan
tuin-, dier-, streek- en zakelijke
producten.

U bent van harte welkom



JAC DE GROOT NATUURSTEEN

BOUWWERKEN
GRAFMONUMENTEN

Tongerseweg 221a
6213 GB Maastricht

Tel 043-3475364
GSM 06-21521629
E-mail info@jacdegroot.nl

HARDSTEEN – MARMER – GRANIEET

MEDEDELINGEN KERKBESTUUR

Verbindend nadenken over de toekomst van onze parochie(s)

Op zondag 28 januari j.l. vond in de Holle Eik te Houthem een inspirerende bijeenkomst plaats. Een zestigtal mensen vanuit de 8 parochies van de federatie Kerken Valkenburg aan de Geul dacht, in willekeurig samengestelde groepjes, na over een drietal vragen:

1. Wat betekent “parochie” voor u?
2. Hoe ziet u de toekomst van de parochie over 10 jaar?
3. Wat zijn de extra kansen voor de acht parochies in de op handen zijnde federatievorming?

De bijeenkomst werd bijgewoond door Harry Quadvlieg, vicaris-generaal van het Bisdom Roermond, die op zijn rondgang door het bisdom aangenaam verrast was door de openheid van het gesprek.

Er ontstonden ideeën over activiteiten om te verbinden met parochianen en verenigingen, waarbij vooral ook jonge mensen aandacht vragen.

De 7 mooie monumentale kerken in Valkenburg zullen ook naar de toekomst toe blijven bestaan. Eén van de voorstellen was dan ook: waarom zouden we dan niet door het Heuvelland naar elkaar toe wandelen? De federatie-vorming biedt kansen en mogelijkheden om krachten te bundelen bij afnemende aantallen actieve parochianen, elkaar te versterken en taken samen op te pakken.

Het woord “Parochie” riep vooral associaties op met samen, gemeenschapszin, verbinding in het geloof; zoals deze middag zelf ook al bracht.

De bijeenkomst zal door de organiserende werkgroep geëvalueerd worden. Wij houden u op de hoogte van de vervolgstappen.

We gaan naar Lourdes

U kunt u vanaf nu opgeven om mee naar Lourdes te gaan en/of verdere info verkrijgen.

Deze reis wordt georganiseerd door “Het huis voor de Pelgrim” te Maastricht en als aparte groep uit onze acht parochies in de gemeente Valkenburg sluiten we ons bij deze zeer ervaren en goed georganiseerde reisorganisatie aan.

Het is een negendaagse reis per bus met 2 overnachtingen op de heenreis: in Lisieux en 1 overnachting in Nevers. De overige dagen zijn we in Lourdes, van waaruit ook diverse uitstapjes gemaakt zullen worden.

De reis is van 24 september 2024 t/m 2 oktober 2024.

Op basis van drie sterren hotels kost de reis € 1.025,00 p.p. all-in met uitzondering van de drankjes e.d..

Op de website van “Het Huis voor de Pelgrim” kunt u al verdere informatie lezen. Maar we zullen ons gezamenlijk aanmelden, zodat we ook als groep uit het Valkenburgse bij elkaar zitten in de bus.

Het adres in Valkenburg voor opgave en verdere informatie is:

Maria Dirks – Ladenstein

Schoonbronstraat 10

6305 BJ Schin op Geul

Telefoonnummer: 043 – 4591818

Mailadres: airam1@live.nl

Ik ga, gaat u mee?!!

Pastoor Constantijn Dieteren



Samen verder gaan!

Samen verder gaan willen ook de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul.

Onder de 8 parochies van Valkenburg aan de Geul vallen:

Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Sibbe, de 2 parochies van Centrum Valkenburg, Broekhem, Houthem en Berg en Terblijt.

Om dit heugelijke feit te vieren zal er op 29 juni om 16 uur een heilige mis plaats vinden in de St. Gerlachuskerk te Houthem.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van onze parochie:

<https://kerksibbeijzeren.nl>

Bijbelgespreksmiddag

De samenwerkende parochies in Valkenburg gaan starten met een Bijbelgespreksgroep.

Een bijbelgespreksgroep waarbij uitdrukkelijk iedereen - gelovig of niet gelovig, degenen die met de bijbel vertrouwd of juist helemaal niet - van harte welkom is. Het is geen bijbelcursus.

Veeleer willen we aan de hand van de Evangelielectuur van dat weekend samen nadenken en bespreken wat de betekenis van dat gedeelte van het Evangelie zou kunnen zijn, voor de wereld in het groot of voor ons persoonlijk leven.

We doen dat door eerst, in een korte inleiding, te kijken naar de achtergrond van dat gedeelte van het Evangelie, om vervolgens samen te bespreken wat de betekenis ervan zou kunnen zijn voor het leven van vandaag

Bent u niet zo'n spreker: luisterende mensen, die in stilte meedenken, zijn ook belangrijk. Heeft u geen bijbel: er zal altijd een kopie van het desbetreffende stukje Evangelie aanwezig zijn.

We komen 1 keer per maand samen, in principe iedere laatste zaterdagmiddag van de maand.

We starten om 14.00 uur en de middagen sluiten steeds om 15.30 uur, tijdens een korte pauze is er koffie of thee.

Deze middagen zijn dus voor iedereen toegankelijk en uw komst schept geen verdere verplichting om iedere keer te moeten komen.

De plaats van samenkomst is in de parochiezaal te Houthem.

De middagen staan onder leiding van Pastoor Constantijn Dieteren en zijn bestemd voor belangstellenden uit alle acht de parochies van Valkenburg, waarbij natuurlijk ook mensen van buiten Valkenburg van harte welkom zijn.

In mijn vorige parochies hadden wij ook dergelijke groepen, ik heb al meer dan 25 jaar ervaring en mag wel zeggen dat ik met heel veel voldoening kan terugkijken op hele mooie, zinvolle bijeenkomsten, waar ikzelf ook veel van geleerd heb. Dit zal toch ook in onze Valkenburgse parochies mogelijk moeten zijn. Ik zou zeggen: kom gerust eens kijken.

De eerste bijeenkomst is op zaterdag 20 april om 14.00 uur in de parochiezaal van Houthem.

Pastoor Constantijn Dieteren.



Jeugdwerk Sibbe-IJzeren

Slaapfeest

toegang alleen voor kinderen!!!

Ben jij klaar voor een slaapfeest met Al jouw vrienden? Geef je snel op voor het mega slaapfeest!

via onderstaande qr code of de link op social media!



www.sibbe-ijzeren.be/jeugdwerk



wat: slaapfeest
 waar: blokhut
 wanneer: 12 april
 Tot 13 april
 tijd: 19.00u - 09.30u
 wie: groep 3 t/m 8

Kijk voor meer informatie op Facebook:

Evenementen Jeugdwerk Sibbe-IJzeren



Koningsdag

27 april 2024

kom jij ook tussen 10 uur en 12 uur naar sv Sibbe?

sv sibbe-ijzeren



- fiets versieren
- knutselen
- touw trekken
- krijten
- voetbal



optocht met versierde fietsen door de straten van Sibbe

Verkiezing om 11.20 uur bij Sibbe





Aankomende activiteiten:

- 12 tot 13 april Slaapfeest (Jeugdwerk)
Blokhut
Aanvang: 19.00 uur
- 20 april Bijbelgespreksmiddag
Parochiezaal Houthem
Aanvang: 14.00 uur
- 17 april Samenkomst met Jeugdwerk voor puzzeltocht
Opgeven via: jeugdwerk.sibbe@gmail.com
Aanvang: 19.30 uur
- 27 april Koningsdag-activiteiten (Jeugdwerk)
Terrein SV Sibbe, Kleine Linde
Aanvang: 12.00 uur



**WIELER
CAFÉ**

Fernon Lardinois
Sibberkerkstraat 46
6301 AW Sibbe
Tel. 043-6015609
Cafeaandekirksibbe@gmail.com

Tevens
Lunchgerechten
van 10.00-16.00 uur

Aan de kirk



Auto Perfecto
voor al uw schade- en herstelwerkzaamheden

Gaston Hendriks
Aan de Fremme 10a
6269 BE Margraten

GSM 06 53486648
info@autoperfecto.nl
www.autoperfecto.nl