

Parochiecontact



**H. Rosa van
Limaparochie Sibbe**

Sibberkerkstraat 42

Pastoor C. Dieteren:

Hoogbeek 23

6305 BH Schin op Geul

Tel. 043-4591233

Dringend: 06-12413034

Kapelaan Jijomon:

Tel. 06-34077860

Rekeningen parochie:

NL83 RABO 0131800027

(betaalrekening)

NL35 RABO 0147310415

(gezins- en kerkenbijdrage)

t.n.v. RK Kerk H. Rosa de Lima

Misintenties:

opgeven in de sacristie
na de HH. Missen, of via
brievenbus

Sibberkerkstraat 42.

Kopij aanleveren vóór de

20^e van deze maand:

info@kerksibbeijzeren.nl

Tarieven:

Door de week: € 15,00

Zon- & feestdgn: € 30,00

AUGUSTUS '24

80 jaar bevrijding: Edith Stein.

Op 9 augustus viert de Kerk het feest van de
H. Zuster Edith Stein.

Een vrouw, een zuster, uit ons midden,
verbonden met de Midden-Limburgse plaats
Echt, waar ze in het karmelietessenklooster aan
de Bovenstestraat woonde.

Van daaruit werd ze op wrede wijze opgepakt
en weggevoerd naar het concentratiekamp
Auschwitz, waar op 9 augustus 1942 haar leven
eindigde in de gaskamers van deze
verschrikkelijke plek.

Wie was deze vrouw?

Geboren op 12 oktober 1891 in Breslau in het
huidige Polen, als jongste kind in een joods
gezin. Ze gaat filosofie studeren en wordt later
een van de beroemdste vrouwelijke
professoren in Duitsland. Ze was een kritisch
nadenkende vrouw die zich nooit tevreden
stelde met gemakkelijke, goedkope of
oppervlakkige antwoorden op de levensvragen.
Haar leven werd bepaald door deze ene
fundamentele vraag: "Wat is waarheid?"
En ondanks haar blijvend zoeken naar het
antwoord op de vraag naar de waarheid, vond
ze het antwoord niet. Niet in haar joods geloof,
noch in de wetenschap, noch in de filosofie,
noch in het materiële, noch in haar ongelooft.
Ze kende de wereld door en door: aanvankelijk
als gelovige Jodin, later als radicaal ongelovige,
de waarheid zoekend in het socialisme, al

discuterend in de verschillende geëmancipeerde vrouwengroepen, als groot filosofe.

“Wat is waarheid?”

Het is misschien wel de meest fundamentele vraag welke een mens stellen kan.

“Wat is waarheid? Waar komt het op aan in het leven?”

De zoektocht van Edith Stein, kunnen we daarin ook niet de zoektocht van velen van onze tijd herkennen? Een tijd, een samenleving waarin zovelen op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit, op zoek naar de waarheid.

Als in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog een bevriende soldaat aan het front sneuvelt, voelt Edith Stein zich verplicht de jonge weduwe te gaan condoleren. Maar Edith Stein schaamt zich. Zij, Edith Stein, een van de begaafdste denkers van haar tijd, zoals ze wordt genoemd, kon in het geheel geen woorden vinden, waarmee ze deze jonge weduwe zou kunnen troosten.

Ondanks al haar kennis en wetenschap, gaat ze met lood in haar schoenen naar de weduwe. Daar aangekomen is Edith Stein met stomheid geslagen, ze ontmoet namelijk geen gebroken vrouw, maar een weduwe die kracht en troost gevonden heeft in haar geloof in Christus. “Op dat moment”, zo bekent Edith Stein later, “stortte mijn gehele ongelooft ineen, het was mijn eerste ontmoeting met de Goddelijke kracht in iemand”.

En als ze dan op een avond, bij toeval, een autobiografie van de H. Karmelietes Theresia van Avila leest, is ze zo gefascineerd door dit leven in verbondenheid met Christus, dat ze het boek in een avond uitleest en dan concludeert: “Dat is waarheid.”

Edith Stein vond de waarheid niet in een theorie, maar in levende personen, die met hun leven getuigden van de levende God, van hun geloof in Christus.

Edith Stein laat zich dopen in 1922. Ze moet haar beroep als professor, in 1933, vanwege haar joodse afkomst neerleggen. Ze krijgt nu echter wel de kans haar lang gekoesterde wens in vervulling te kunnen laten gaan: ze treedt in een Karmelietessenklooster in Keulen.

Maar de vervolging van joden neemt in Duitsland steeds grotere vormen aan, waardoor Edith Stein moet vluchten, in 1938 komt ze naar het Karmelietessenklooster in Echt. Daar wordt ze vier jaar later, op 2 augustus, door de Gestapo opgepakt en weggevoerd naar Westerbork en van daaruit naar Auschwitz, waar zij op 9 augustus 1942 wordt vergast, in het kamp Birkenau.

Haar zoektocht, haar geloof heeft haar niet bespaard voor grote tegenslagen, integendeel. Edith Stein zelf schrijft: "Ik ben ervan overtuigd: hoe dieper je in God wordt opgenomen, des te meer moet je jezelf geven, dat wil zeggen, de wereld ingaan om daar het Goddelijk leven uit te dragen."

Edith Stein een Heilige uit ons midden, is in haar zoektocht, in haar getuigenis van liefde en waarheid, een voorbeeld juist ook voor onze tijd.

Pastoor Constantijn Dieteren

VIERINGEN EN INTENTIES:

ZONDAG 4 AUGUSTUS: *XVIII^e zondag door het jaar - B* Ev: Joh. 6,24-35

H. Pastoor van Ars

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Jan Crapels

ZATERDAG 10 AUGUSTUS: *XIX^e zondag door het jaar - B* Ev: Joh. 6,41-51

H. Laurentius

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZATERDAG 17 AUGUSTUS: *XX^e zondag door het jaar - B* Ev: Joh. 6, 51-58

HOOGFEEST MARIA TEN HEMELOPNEMING (15 aug.)

Zegening van de Kroedwusj

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZATERDAG 24 AUGUSTUS:

GÉÉN H. MIS.

H. Mis vervalt i.v.m. het Hoogfeest van de H. Rosa van Lima morgen.

ZONDAG 25 AUGUSTUS: XXI^e zondag door het jaar - B

Ev: Joh. 6,60-69

HOOGFEEST VAN DE H. ROSA VAN LIMA (23 aug.),

Patrones van onze parochie, onze harmonie en de jonkheid

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Voor de leden en de overleden leden van Harmonie St. Rosa

*Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Harmonie St. Rosa en
Zangvereniging Eendracht.*

ZATERDAG 31 AUGUSTUS:

GÉÉN H. MIS.

H. Mis vervalt i.v.m. de gezinsviering morgen.

ZONDAG 1 SEPTEMBER: XXII^e zondag door het jaar - B

Ev: Mc. 7,1-23

10.00: Gezinsviering als opening van het nieuwe schooljaar.

H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Els Eijkenboom-Last

Jan Crapels

Jrd. Harrie en Ria Nederlands

Wij gedenken...

Mevrouw Maria Kerkhoffs uit de Sibberkerkstraat.

Zij overleed op 22 juni 2024 in de leeftijd van 88 jaar.

Opdat zij moge rusten in Gods vrede.

Mevrouw Jessy Huijnen-Willems, weduwe van Eduard Huijnen, uit de
Sint Rosastraat.

Zij overleed op 11 juli 2024 in de leeftijd van 87 jaar.

Opdat zij moge rusten in Gods vrede.

MEDEDELINGEN KERKBESTUUR

Donderdag 29 augustus dekenale bedevaart naar Banneux

Wij gaan naar Banneux, hiervoor kunt u zich opgeven tot **5 augustus** bij:

Maria Dirks, Schoonbronstraat 10, Schin op Geul tel. 043-459 1818.

De vertrektijd is tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Terugreis 16.30 uur. Het thema dit jaar is **“Veilig onder Maria’s mantel”**.

De prijs voor de deelnemers is 20 euro p.p. Ook is er de mogelijkheid om te lunchen in de Hospitaliteit van Banneux: soep, hoofdgerecht, koffie en dessert voor 17 euro, te voldoen bij aanmelding. Het is ook mogelijk om misintenties op te geven, voor 5 euro kostenbijdrage. De intenties worden tijdens de H. Mis in Banneux voorgelezen. Enveloppen met intentie en de 5 euro bij Maria Dirks afgeven op bovenstaand adres.

Rolstoelgebruikers kunnen ook mee indien ze zelf zorgen voor een begeleid(st)er. Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten moet de rolstoel inklapbaar zijn. Begeleiders betalen de halve prijs! Wij hopen op veel deelnemers.

MEDEDELINGEN PAROCHIEËLE ADVIESCOMMISSIE (PAC)

Onderhoud aan de kerk

Zoals hier al eerder is aangegeven loopt op dit moment een onderhoudsplan voor de jaren 2021 tot en met 2025. Wij hebben u daarover eerder reeds geïnformeerd. Nu willen wij u opnieuw informeren over de meest recente acties en verbeteringen die binnen dat plan hebben plaatsgevonden.

Zoals u hebt kunnen merken zijn het pleisterwerk en de plinten zowel op het priesterkoor als in de zijbeuken geheel vernieuwd en vervolgens opnieuw geschilderd in een wat frissere kleur. Dat heeft uiteraard enige overlast opgeleverd maar het resultaat mag er zijn. Daarbij zijn ook de grote wandschilderingen op het priesterkoor en de zijbeuken zeer kunstig gerepareerd. Daarnaast zijn in de kerk een drietal zogenaamde eco-drogers geplaatst. Deze overigens kostbare apparaten blijven nu permanent aanwezig en zorgen er voor dat het vochtpercentage in de kerk meer gereguleerd wordt. Het moet zijn opgevallen dat het in de kerk minder vochtig ruikt en ook de metingen tonen aan dat het vochtgehalte in de kerk aanmerkelijk gedaald is.

Ook is er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk aangebracht. De oude was meer dan 50 jaar oud en haperde bij tijd en wijle. De nieuwe installatie is digitaal

te bedienen en geschikt voor alle soorten aangeboden muziek; de mogelijkheden zijn groot. Het zal er toe kunnen bijdragen dat tijdens de diensten meer muziek in de kerk afgespeeld kan worden.

Een volgende actie is om nog eens goed te kijken naar de verlichting en met name ook de noodverlichting. Er is daarnaast nog wel een en ander te doen. Dankbaar zijn we voor en kijken we daarbij naar de belangeloze inzet van onze vele vrijwilligers voor het onderhoud zowel in en om de kerk. Ook u kunt uw steentje bijdragen zowel via daadwerkelijke inzet als een eventuele financiële bijdrage voor ons onderhoudsfonds. Voor het behouden van onze kerk is immers eenieders steun onontbeerlijk.

PAC H. Rosa kerk Sibbe-IJzeren



Zangvereniging *Eendracht* SIBBE-IJZEREN

Donateursactie Zangvereniging Eendracht

Beste inwoners van Sibbe-IJzeren

Van 2 september t/m 16 september zullen onze leden bij u aankloppen voor de jaarlijkse donateursactie.

Voor uw geheel vrijwillige bijdrage willen wij u bij voorbaat hartelijk danken.



**WIELER
CAFÉ**

Fernon Lardinois
Sibberkerkstraat 46
6301 AW Sibbe
Tel. 043-6015609
Cafeaandekirksibbe@gmail.com

Tevens
Lunchgerechten
van 10.00-16.00 uur

Aan de kirk



Auto Perfecto
voor al uw schade- en herstelwerkzaamheden

Gaston Hendriks
Aan de Fremme 10a
6269 BE Margraten

GSM 06 53486648
info@autoperfecto.nl
www.autoperfecto.nl

JEUGDWERK ORGANISEERT:

**PUZZELTOCHT
REIS ROND DE WERELD**

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

**8 SEPTEMBER
10:00 - 13:00**

**START VANUIT JOUW EIGEN HUIS
MET EEN GROEPJE.**

**OM JE OP DE GEVEN SCAN JE DE QR
CODE.
JE ONTVANGT DAN MEER
INFORMATIE.**



Jeugdwerk
Sibbe-Lanren



Dorpstraat 73 - Sibbe -T 043-6015595
info@rogerpinckers.nl
www.rogerpinckers.nl

biedt een uitgebreid assortiment aan
tuin-, dier-, streek- en zakelijke
producten.

U bent van harte welkom



JAC DE GROOT NATUURSTEEN

**BOUWWERKEN
GRAFMONUMENTEN**

Tongerseweg 221a
6213 GB Maastricht

Tel 043-3475364
GSM 06-21521629
E-mail info@jacdegroot.nl

HARDSTEEN – MARMER – GRANIEET



Aankomende activiteiten:

- 24 augustus St. Rosa denplanting (Joonkheid Suub-lezere)
Sibberkerkstraat
Aanvang: 20.00 uur



- 25 augustus Hoogfeest van de H. Rosa van Lima
m.m.v. Harmonie St. Rosa en Zangvereniging Eendracht
Parochiekerk
Aanvang: 10.00 uur

- 31 augustus Bijbelgespreksmiddag
Parochiezaal Houthem
Aanvang: 14.00 uur

