

Parochiecontact



**H. Rosa van
Limaparochie Sibbe**

Sibberkerkstraat 42

Pastoor C. Dieteren:

Hoogbeek 23

6305 BH Schin op Geul

Tel. 043-4591233

Dringend: 06-12413034

Kapelaan Jijomon:

Tel. 06-34077860

Rekeningen parochie:

NL83 RABO 0131800027

(betaalrekening)

NL35 RABO 0147310415

(gezins- en kerkenbijdrage)

t.n.v. RK Kerk H. Rosa de Lima

Misintenties:

opgeven in de sacristie
na de HH. Missen, of via
brievenbus

Sibberkerkstraat 42.

Kopij aanleveren vóór de

20^e van deze maand:

info@kerksibbeijzeren.nl

Tarieven:

Door de week: € 15,00

Zon- & feestdgn: € 30,00

OKTOBER '24

Herfstgepeins

Ik heb in een herfstbos lopen genieten. En ik heb me voorgenomen dat dit jaar vaker te gaan doen. Want de herfst is toch een prachtig seizoen, zeggen we tegen elkaar. Hoewel er een uitnodiging ligt om 'in dit nare najaar' mee te reizen naar een zonzakantie. De meningen zijn verdeeld.

Die tegenstrijdigheid kom ik ook in mezelf tegen. De overvloed aan kleurenpracht, de rijkdom van de bladeren, de vruchten die je plukken kunt om te verwerken tot jam voor de winter en die energie geven voor die dagen. Daartegenover die andere kant: de zekerheid dat elk blad een voorbode is van bederf, van onomkeerbaarheid.

De herfst hoort bij mij. In mijn leven van alledag, in mijn lichaam en in mijn gezondheid zitten herfst-dagen. "Als ik niks doe, kan ik nog alles." Zegt een wijzere oudere die zich per scootmobiel door ons dorp beweegt. Je hoort in zijn cynische statement dat hij al heel wat ingeleverd heeft en dat hij weet dat de lente ver achter hem ligt. "Alles wat je krijgt, mag je houden." Zegt een ander.

Op den duur helpt het niet meer om de herfstbladeren die vallen op te veggen. Er komen er steeds meer bij en de tijd dat je dat proces dacht stil te kunnen zetten, ligt achter je. Dan toch maar verder, struinend over

overvolle paden. En geniet er maar van, nu het nog kan, want je weet dat het stuk dat je hebt afgelegd langer is dan de weg voor je.

Wat ik merk: dat velen in deze fase meer oog hebben voor de dingen, er langer bij stil kunnen staan en er op een nieuwe manier van kunnen genieten. De prachtige paddenstoelen op een herfstwandeling. Het lijkt ook alsof je met het klimmen van de jaren meer overzicht over je leven krijgt. En vaak zie je – omkijkend naar wat is geweest – je leven in een ander licht. De uitschieters, de gouden randjes en de zwarte dagen worden door de avondzon verzacht. Herinneringen van vroeger, oud en versleten, krijgen de waarde van antiek. Voor wie het wil zien.

Pastoor Constantijn Dieteren, naar een tekst van Adri Verweij

VIERINGEN EN INTENTIES:

Oktober is rozenkransmaand.

ZONDAG 6 OKTOBER: *XXVII^e zondag door het jaar - B*

Ev: Mc. 10,2-16

10.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Peter Defaux

ZATERDAG 12 OKTOBER: *XXVIII^e zondag door het jaar - B*

Ev: Mc. 10,17-30

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZATERDAG 19 OKTOBER: *XXIX^e zondag door het jaar - B*

Ev: Mc 10,35-45

Wereldmissiedag

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

ZATERDAG 26 OKTOBER: *XXX^e zondag door het jaar - B*

Ev: Mc 10,46-52

18.00: H. Mis ter intentie van:

Sjir Spronck

Het Allerzielenlof vindt plaats op zondag 3 november om 13.30 uur.

Wij feliciteren onze dopeling...

Op 22 september werd **Noa Weerts**, dochter van Stéphanie en Marvin, uit de Bergstraat in onze kerk gedoopt.

MEDEDELINGEN KERKBESTUUR

Beste ouders,

Het is traditie in Sibbe dat de kinderen met de Pinksteren de eerste heilige communie doen.

Het lijkt nog ver weg, Pinksteren 2025, maar we willen toch al met de voorbereidingen starten.

Om een indicatie te krijgen hoeveel kinderen de communie doen, willen we ouders vragen om op deze mail te reageren indien hun kind met Pinksteren 2025 de communie doet.

Het heeft dan betrekking op kinderen van groep 4 en hogere groepen.

Ook kinderen die niet op de basisschool in Sibbe zitten zijn van harte welkom!

Indien uw kind mee doet dan graag een mail sturen naar info@kerksibbeijzeren.nl

namens pastoor C. Dieteren

TER OVERWEGING

Je moet het maar weten

Wat is het verschil tussen een orde en een congregatie?

De Kerk kent verschillende soorten kloosters. Daar wonen zusters, broeders, fraters of paters. Zij zijn lid van kloosterordes of congregaties. Vaak worden de aanduidingen 'orde' en 'congregatie' door elkaar gebruikt. Maar er is een verschil.

Kort gezegd komt het erop neer dat de kloosterordes dateren van vóór 1550. Alle instituten voor religieus leven die ná die datum zijn opgericht, worden congregaties genoemd. Dat betekent dat er maar een paar ordes bestaan. De oudste kloosterorde is die van de benedictijnen. De andere ordes zijn die van de cisterciënzers, kartuizers, norbertijnen (vernoemd naar de Limburgse heilige Norbertus), augustijnen, franciscanen en dominicanen. De laatste orde die in de 16e eeuw werd opgericht waren de jezuïeten.

Dat er na 1550 geen nieuwe ordes meer zijn opgericht heeft te maken met de besluiten van het Concilie van Trente dat tussen 1545 en 1563 plaatsvond. Tijdens dat concilie werden er allerlei veranderingen in de Kerk ingevoerd, onder andere over de manier waarop kloosters georganiseerd waren.

Een ander verschil tussen ordes en congregaties is dat de leden van ordes plechtige geloften afleggen, terwijl de leden van een congregaties alleen de zogeheten 'eenvoudige kloostergeloften' afleggen. Dit wordt ook wel professie genoemd. In juridisch opzicht is er ook een verschil. De ordes zijn van pauselijk recht en vallen daarom rechtstreeks onder het Vaticaan. Congregaties kunnen ook van zogeheten bisschoppelijk recht zijn. In dat geval vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop.

Maak kennis met nieuwe bisschop in De Sleutel

Wie is Mgr. Ron van den Hout? Waar komt hij vandaan? Welke plannen heeft hij met het bisdom Roermond en hoe wil hij de Kerk in Limburg leren kennen? Maak kennis met onze nieuwe bisschop in het bisdomblad De Sleutel. Eind september verschijnt het herfstnummer van De Sleutel met daarin onder meer een uitgebreid interview met de bisschop. Natuurlijk ook een fotoverslag van de installatieviering op 24 augustus.

Verder in De Sleutel aandacht voor andere actuele onderwerpen op het snijvlak van geloof en leven in Limburg. Het bisdomblad verschijnt vier keer per jaar als kleurrijk magazine met interviews, achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel meer. Wie een abonnement neemt, krijgt naast het magazine ook elke vrijdag gratis de digitale nieuwsbrief van het bisdom in z'n mailbox. Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. Zo blijf je op de hoogte van het kerkelijke nieuws uit Limburg én verdiep je je in de religieuze achtergronden. Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement via www.bisdom-roermond.nl/desleutel





Zangvereniging Eendracht SIBBE-IJZEREN

Op zondag 20 oktober is er ons jaarlijks **Matineeconcert** met als gasten

Gemengd zangkoor St. Caecilia
uit Wijnandsrade

Dit vindt plaats in de zaal van Café a/d Kirk.
De aanvang van het concert is om **15.00 uur**.
Iedereen is er van harte welkom.
De toegang is gratis.

Halloween

Jeugdwerk
Sibbe-IJZEREN

Op donderdagavond 31 oktober
organiseert Jeugdwerk
halloween langs de deuren van
Sibbe-IJzeren.

Hiervoor hoeven jullie je niet op
te geven!

Iedereen loopt tussen
18:00 en 20:30 uur op eigen
gelegenheid door Sibbe-IJzeren
voor trick or treat 🍬



**WIELER
CAFÉ**

Fernon Lardinois

Sibberkerkstraat 46
6301 AW Sibbe
Tel. 043-6015609

Cafeaandekirksibbe@gmail.com

Tevens
Lunchgerechten
van 10.00-16.00 uur



Auto Perfecto
voor al uw schade- en herstelwerkzaamheden

Gaston Hendriks

Aan de Fremme 10a
6269 BE Margraten

GSM 06 53486648
info@autopfecto.nl
www.autopfecto.nl

NIEUWSTOPPENKAST.COM

Fernand Blom

Bergstraat 7 - 6301 AB Valkenburg
Tel: **043-2066020**
info@nieuwestoppenkast.com


rogerpinckers
tuin|dier|streek

Dorpstraat 73 - Sibbe -T 043-6015595
info@rogerpinckers.nl
www.rogerpinckers.nl

biedt een uitgebreid assortiment aan
tuin-, dier-, streek- en zakelijke
producten.

U bent van harte welkom



JAC DE GROOT NATUURSTEEN

**BOUWERKEN
GRAFMONUMENTEN**

Tongerseweg 221a
6213 GB Maastricht

Tel 043-3475364
GSM 06-21521629
E-mail info@jacdegroot.nl

HARDSTEEN - MARMER - GRANIEL



Aankomende activiteiten:

- 6 oktober Mergelwandeling (Harmonie St. Rosa)
Startlokaal: Café aan de Kirk
Afstanden en starttijden:
 - 8 km: 08.00u tot 14.00u
 - 10 km: 08.00 tot 14.00u
 - 15 km: 08.00u tot 13.00u
 - 22 km: 08.00u tot 12.00uInschrijfgeld: € 4,00
De route is dit jaar (**behalve de 8 km** route) met een bezoek aan de Amerikaanse Militaire Begraafplaats, inclusief Museum, te Margraten.
- 16 oktober Halloween knutselen (Jeugdwerk)
Café aan de Kirk
Aanvang: 14.00 uur, tot 16.30 uur
- 20 oktober Matineeconcert Zangvereniging Eendracht
Café aan de Kirk
Aanvang: 15.00 uur
- 26 oktober Bijbelgespreksmiddag
Parochiezaal Houthem
Aanvang: 14.00 uur
- 31 oktober Halloween tocht (Jeugdwerk)
Sibbe-IJzeren
Aanvang: 18.00 uur, tot 20.30 uur